



## Μία τέχνη στην υπηρεσία της κοινωνίας Ταγμένοι σε ένα σκοπό ιερό

**Σ**την πορεία αυτού του λευκώματος, έχουμε μάθει να τιμούμε και να σεβόμαστε κάθε επάγγελμα με το οποίο έχουν διασταυρωθεί ο δρόμοι μας. Να αποτίνουμε το δέοντα φόρο τιμής σε επιχειρηματίες που μόχθησαν, έδωσαν μέχρι και την τελευταία ικμάδα των δυνάμεων τους για να προσδέσουν και παράλληλα να προσφέρουν στην κοινωνία της πόλης μας. Αποφεύγουμε όπως ο διάλογος το λιβάνι αξιολογικές κατατάξεις επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αφού καθεμιά από αυτές διαθέτει τη δική της

### Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη

**Επιχείρηση:** Εκπαιδευτήρια  
Φρυγανιώτη

**Έτος ίδρυσης:** 1953

**Μιλήσαμε με:** τον Κ. Αθανάσιο  
Φρυγανιώτη, ιδιοκτήτη

**Εγκαταστάσεις Εκπαιδευτηρίων:**  
Πεύκα, Ρετζίκι

**Τηλεφωνικό Κέντρο:** 2310 673565,  
2310 692940

**Ιστότοπος:** [www.fryganiotis.gr](http://www.fryganiotis.gr)

αυτενέργεια, τη δική της ευταξία. Υπάρχουν όμως και κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες μπορούν εύλογα να θεωρηθούν πρώτες μεταξύ ίσων, στις οποίες αξίζει να σταθούμε έστω μία στιγμή παραπάνω. Κάποια επαγγέλματα συνδέονται με αξίες που μας αιφορούν όλους. Σε κάποια επαγγέλματα, πλέοντας μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας από εμάς, καθότι η ουσία που αυτά πρεσβεύουν περικλείει και αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία μας. Θα ακούει ολόενα και πιο συχνά πως η χώρα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς φιεύει να επενδύνει δημιουργικά και ουσιαστικά στην παιδεία. Στη συνέντευξη που ακολουθεί θα γνωρίστε έναν άνθρωπο που έχει δοθεί ολόψυχα σε αυτή την ιερή διαδικασία, μία οικογένεια που μοιάζει να έχει επιφορτιστεί με αυτή τη βαρυσήμαντη αποστολή εψ' όρους ζωής. Με σημείο αφετηρίας εποχές δύσκολες και ζοφέρες, μέσα από εικόνες αλλοτινές και μακρινές και συνεχείς αγώνες και δυσκολίες, θα παρακολουθήσουμε μία διαδρομή ταγμένη ολόψυχα σε ένα σκοπό. Η υποχρέωση της μεταλλαγμάδευσης της παιδείας είναι ένα καθήκον που απαιτεί δέσμευση, σύνεση, συνέταιρα και διαύγεια νοού και καρδιάς. Δεν πρόκειται για μία απλή μεταφορά γνώσεων, για μία απλή μετάδοση μηνύματος από ένα πομπό προς ένα δέκτη. Η μόριφωση συνιστά ανάγκη σχέδον ισόπιμη με τις βιολογικές, αποτελεί μία διαδικασία που επηρεάζει και διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, άσχετα αν δεν γίνεται αυτό αντιτηπτό ανά πάσα στιγμή. Η παιδεία απελευθερώνει από τα δεσμά, επομένως, για να θυμηθούμε τον στίχο του Άνδρεα Καλβού, θέλει κι αυτή «αρετή και τόλμη», όπως ακριβώς και η ελευθερία.

- **Κύριε Φρυγανιώτη,** μιλήστε μας αρχικά για το πώς ξεκίνησαν όλα από τους γονείς σας.

- Οι γονείς μου ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια το 1953. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου νηπιαγώγος αλλά επειδή δεν μπορούσαν να δουλέψουν στο Δημόσιο εκείνα τα χρόνια, αναγκά-

στηκαν να ασχοληθούν με την ιδιωτική παιδεία. Το πρώτο σχολείο δημιουργήθηκε στη Νεάπολη, στην περιοχή Βαλασμή, σε ένα παλιό καφενείο. Έχω ακόμη στο σπίτι μου το συμβόλαιο που είχαν κάνει με τον καφετζή, γραμμένο σ' ένα λεπτό χαρτί σαν ταγιαρόχαρτο. Οι γονείς μου έβαλαν τη διδασκαλία και ο καφετζής το καφενείο, το οποίο έγινε σχολείο με δύο χώρους για αιθουσες και το ονόμασαν «Μέγας Αλέξανδρος». Τα όπια κέρδη, συμφύνωσαν να τα μοιράζονται στη μέση. Ο χώρος αυτός είναι τώρα σούπερ μάρκετ «Μασούτης», πριν ήταν ο κινηταρογάφος «Κοσμικόν» και ακόμη πριν τον Εκπαιδευτήριο «Μέγας Αλέξανδρος» του πατέρα μου. Έχοντας ζεκίνησε λοιπόν από το μηδέν και έχοντας περάσει πολύ δύσκολα χρόνια, οι γονείς μου κατόρθωσαν να προχωρήσουν και έφτιαξαν σε κάποια σημή ένα πιο ολοκληρωμένο σχολείο, νοικιάζοντας ένα κτίριο επίσης στη Νεάπολη, στην περιοχή της οδού Βενιζέλου, απέναντι από το πάρκο του Μακεδονικού και τα ρουμανικά μνήματα. Το 1970, ο πατέρας μου βλέποντας πώς λειτουργεί η ιδιωτική παιδεία στην Αθήνα έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα, και αποφάσισε να βγει έξω από την πόλη. Το σχολείο μας ήταν από τα πρώτα στη Θεσσαλονίκη που βγήκε έξω από το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Όταν ο πατέρας μου αγόρασε το οικόπεδο στο έρημο τότε Ρετζίκι με σκοπό να φιάξει σχολείο, όλοι τον είχαν περάσει για τρελό. Το 1970 ζεκίνησε να χτίζει το σχολείο αυτό, με αρχικό δάνειο 1.000.000 δραχμών και συμπληρωματικό δάνειο 400.000 δραχμών. Σώζονται ακόμη κλειδαριές, πόρτες και κουφώματα από τότε γιατί είχαν φτιαχτεί από καθαρά χέρια και αγνά υλικά. Ο πατέρας μου φύτεψε δέντρα που ζήτησε από το Δήμο Νεάπολης, έβαλε γραμμάτια, πήρε σχολικά αυτοκίνητα και μετέφερε το σχολείο από τη Νεάπολη στο νέο χώρο του Ρετζίκιου. Θυμάμαι πως ο πατέρας μου ήταν τρισευτικός στο ζεκίνημα του πρώτου χρόνου λειτουργίας στις νέες εγκαταστάσεις γιατί διαπίστωσε ότι με τα παιδιά του γράφτηκαν, θα έβγαιναν τα έξοδα μας. Στα επόμενα χρόνια, πληρώναμε τις δόσεις του δανείου πάντοτε στην ώρα τους, όπως και τα γραμμάτια των σχολικών αυτοκινήτων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το έχης γεγονός: το 1971 όταν ήμουν μαθητής στην Πέμπτη Γυμνασίου,

ο πατέρας μου χρειάστηκε και μου ζήτησε το χαρτζίλικι μου για να συμπληρώσει και να εξόφλησε ένα γραμμάτιο. Με απίστευτο αγώνα λοιπόν, τα πάντα ξεχρέωθηκαν στην ώρα τους και μπήκαν στέρεες βάσεις.

- **Πώς μπήκατε εσείς στη δουλειά;**

- Το 1979 με το που απολύθηκα από στρατιώτης (Δόκιμος εκπαιδευτής νεοαυλάκων στην Αεροπορία, όπου απέκτησα πολλές και χρήσιμες για το μέλλον μου εμπειρίες) αρχίστηκα να εργάζομαι ως καθηγητής Μαθηματικών. Το 1988, αναλόβημε μαζί με τη σύζυγό μου, Ευφρίνια, το σχολείο, λειπουργώντας Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, καθ' όσον ο πατέρας μου είχε αποσυρθεί και ασχολούνταν μόνο επικουρικά, ενώ η μητέρα μου είχε ήδη αποβιώσει το 1979. Στο σημείο αυτό θέλουν να τονίσω τη μεγάλη συμβολή της γυναίκας μου που χωρίς αυτή δε θα καταφέρναμε τόσα πράγματα και στην οποία χρωστώ τα πάντα, όλα αυτά τα χρόνια. Το 1991 απεβίωσε ο πατέρας μου και έκτοτε είμαστε στο Σχολείο η γυναίκα μου, τα δύο μας παιδιά και εγώ. Γιας μας σπουδάζει ο Γεωργάφος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η δε κόρη μας Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το 1996 δημιουργήθηκε Νηπιαγωγείο σε ξεχωριστό κτίριο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο δημοτικό, επειδή πλέον είχαμε πρόβλημα χώρου. Το 1998, αποκτήσαμε το οικόπεδο στην περιοχή Νοστοκούειο Παπαγεωργίου, όπου εκεί δημιουργήθηκαν οι εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου μας. Αυτό ήταν ένα τεράστια βήμα για εμάς, ένας τεράστιος δύνας δουλειάς, ένα μεγάλο άλμα που έπρεπε να γίνει. Ευτυχώς όλα κύλησαν πάρα πολύ καλά και ήδη όλες μας οι τάξεις έχουν από δύο τημήματα και μπορώ με περηφάνια να τις, πως έχουμε επιτύχει τους στόχους μας τόσο από άποψη κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και από άποψη αριθμού μαθητών. Το τελευταίο μας δημιούργημα ήταν το 2006, όπου κατασκευάσαμε με μεγάλη όρεξη και μεράκι έναν πανέμορφο Παιδικό Σταθμό, επίσης στο Ρετζίκι, για να στεγάσουμε

τα μικρότερα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας. Τώρα πιλέον μπορούμε να πούμε πως η ολοκληρωμένη παιδεία που προσφέρει το Σχολείο μας αρχίζει από την ηλικία των 2 χρονών και φτάνει ως την ηλικία των 18 χρονών θεωρώντας πως απασχολούμε το δεύτερο σπίτι σε κάθε ισοκανένια που μας εμπιστεύεται το παιδί της. Αυτή τη σημχή στο Σχολείο φωτούν 900 παιδιά και απασχολούνται 95 εργαζόμενοι.

οπωσδήποτε να τη διορθώσουμε ζητώντας τη συνεργασία και τη συμπράσταση των γονέων.

- **Τι σημαίνει για εσάς διδασκαλία;**

Η διδασκαλία είναι τεχνική και ταυτόχρονα τέχνη. Όσο κι αν σπουδάσεις, όσα βιβλία και να διαβάσεις, απαιτούνται και άλλου είδους αρετές (π.χ. ταλέντο, υπομονή, ψυχική διάθεση, αγάπη κ.α.) για να κάνεις τέχνη και μάλιστα τέχνη στη διδασκαλία. Για παράδειγμα, αν σπουδάστης 6 χρόνια ζωγραφική θα έχεις τη σωστή τεχνική αλλά Πικάστο δε θα γίνεις. Στη διδασκαλία χρειάζεται και η τέχνη, δηλαδή κάτι που βγαίνει από την ψυχή. Το ίδιο πράγμα σε δύο διαφορετικές τάξεις, το διδασκαστικό διαφορετικό τρόπο, γιατί χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση για να λυθούν τα προβλήματα που πρόκειται. Επίσης διάφοροι παράγοντες παίζουν καθηρωτικό ρόλο, όπως το ακρατήριο, η διάθεση σου, οι ερωτήσεις που θα γίνουν και χίλια άλλα που δημιουργούν καινούργιες συνθήκες. Πρέπει να μπαίνεις πραγματικά στη διδασκαλία εκείνης της σημχής και να αποδίδεις το ίδιο πράγμα με τον αναγκαίο κάθε φορά τόπο. Εκείνες τις σημχές αν έχεις τα χάρισμα, κάνεις πραγματική τέχνη. Είχα πολύ δύναρη σχέση με τους μαθητές μου όταν διδασκαλα, ότις έχω και τώρα ως διευθυντής. Είμαι αυστηρός αλλά πάντοτε λειτουργών με τη δικαιούσην και πάντα έχγων τους λόγους που με οδηγούν να τώρα μία απόφαση. Εχω αποκτήσει πολλές εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια που με βοηθούν να αντιμετωπίζω το όπιο πρόβλημα μου προκύπτει, όμως το σχολείο είναι πάντα ένας ζωντανός οργανισμός που μπορεί να σε εκπλήξει με νέες πρωτόγυνες εμπειρίες και που καλείσαι ανά πάσα σημχή να αντιμετωπίσεις. Τέλος θέλω να τονίσω ότι το επάγγελμα του διδασκαλού είναι μοναδικό και ξεχωριστό από κάθε άλλο διότι έχει το ειδικό προνόμιο να καλλιεργεί το πνεύμα, να διαμορφώνει χαρακτήρες και να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των ανθρώπων και κατ' επέκταση της ανθρωπότητας..

